

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

03/09/08

Θρησκευτικά βιωματικά και όχι δογματικά

Θετικό το μέτρο για την απαλλαγή των μαθητών, λέει η καθηγήτρια του ΑΠΘ κ. Μαρία Ρεπούση

Εντονες ζυμώσεις και προβληματισμό προκαλεί στους εκπαιδευτικούς κύκλους το μπαράζ εγκυκλίων του υπουργείου Παιδείας σχετικά με τη διδασκαλία των Θρησκευτικών στα σχολεία (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια Εκπαίδευση) και το δικαίωμα απαλλαγής για λόγους συνείδησης μαθητών από το μάθημα.

Με δηλώσεις τους στον ΕΤ η καθηγήτρια του ΑΠΘ κυρία Μαρία Ρεπούση και ο θεολόγος κ. Αλ. Καρυώτογλου καταθέτουν τις δικές τους απόψεις. «Θετικό» σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς χαρακτηρίζει το μέτρο η καθηγήτρια Ιστορίας του ΑΠΘ κ. Μαρία Ρεπούση. Το μάθημα των Θρησκευτικών δεν θα έπρεπε να είναι υποχρεωτικό για κανένα μαθητή, υπογραμμίζει, όπως ακριβώς συμβαίνει στα περισσότερα εκπαιδευτικά συστήματα των ευρωπαϊκών κρατών. «Με τον τρόπο που διδάσκεται σήμερα συνιστά ένα μάθημα προπαγάνδας και εγχάραξης συγκεκριμένων θρησκευτικών πεποιθήσεων. Θα μπορούσε να καθιερωθεί η διδασκαλία της θρησκειολογίας ή ενός είδους ιστορίας των θρησκειών και αυτό να ενταχθεί στο μάθημα της Ιστορίας καθώς η θρησκεία συνιστά κατεξοχήν ιστορικό φαινόμενο. Τα παιδιά θα μπορούσαν να μαθαίνουν το ρόλο της θρησκείας στις διάφορες ιστορικές περιόδους, τις συνέχειες και ασυνέχειες ανάμεσα στις θρησκείες, τις διαφορές μεταξύ μουσουλμανικής και χριστιανικής θρησκείας, ως μελλοντικοί πολίτες του κόσμου και όχι με σκοπό να κριτικάρουν ή να περιθωριοποιήσουν τον άλλο. Γενικότερο αίτημα σήμερα είναι τα μαθήματα να μην αποτελούν ιδεολογικές σκευές και μέσα προπαγάνδας, όπως συμβαίνει αποκλειστικά με τη διδασκαλία των Θρησκευτικών», σημειώνει η ίδια. Καυστικός για τον τρόπο που διδάσκονται τα Θρησκευτικά στην Ελλάδα είναι ο διδάκτωρ Θεολογίας, διδάσκων στο Παιδαγωγικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Αλέξανδρος Καρυώτογλου. «Το 60% των καθηγητών Θεολογίας θα έπρεπε να είναι θυρωροί σε πολυκατοικία. Τα Θρησκευτικά είναι άκρως βιωματικό και όχι γνωστικό και ηθικοπλαστικό μάθημα. Οταν πρέπει να διδάξω για τη λατρεία καλώ τους μαθητές της Α' Λυκείου να ξυμάσουν μαζί μου πρόσφορο. Οταν το αντικείμενο είναι η Θεία Λειτουργία, τα πηγαίνω σε ένα ναό. Αν πάλι πρέπει να μιλήσω για το θάνατο και τη ζωή, προτιμώ να κάνω μια κουβέντα με τα παιδιά στο νεκροταφείο. Ετσι το μάθημα γίνεται ενδιαφέρον», λέει ο ίδιος. Αυτός ο τρόπος διδασκαλίας όμως δεν είναι ο κανόνας. Είναι η εξαίρεση. Αντίθετα στην ελληνική κοινωνία υπάρχει διάχυτος ο φόβος εμποτισμού δογματικά των παιδιών μέσα από το μάθημα των Θρησκευτικών, κάτι που κατά τον ίδιο διαφαίνεται και στην εγκύκλιο του υπουργείου.

ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΤΙΝΑ

ΤΟ ΒΗΜΑ
03/09/08

Η διδασκαλία των Θρησκευτικών

Η ανεκδιήγητη και συστηματική επίθεση εναντίον του μαθήματος των Θρησκευτικών όσο και εναντίον της ίδιας της επιστήμης της θεολογίας ξεκίνησε με ενορχηστρωτή τον Μακαριστό Χριστόδουλο με την ίδρυση εκκλησιαστικών IEK και συνεχίζεται, όχι από το «αντίχριστο»- για κάποιους - ΠαΣοΚ, αλλά από την «πιστή» και «αγαθή» κυβέρνηση της ΝΔ. Ο ευτελισμός και ο εκφυλισμός της διδασκαλίας του μαθήματος πήρε σάρκα και οστά από την κυβέρνηση που στήριζε σιωπηρά τα υστερικά συλλαλητήρια για τις ταυτότητες, ανάγοντας τη μη αναγραφή του θρησκεύματος στις τελευταίες ως μείζον εκκλησιαστικό ζήτημα. Εντύπωση μου κάνει δε και η ένοχη σιωπή των καθηγητών και των φοιτητών των δύο Θεολογικών Σχολών της χώρας, οι οποίοι δεν χάνουν την ευκαιρία να λιβανίζουν τους «ευσεβείς» κυβερνητικούς βουλευτές, με τους οποίους μάλιστα οργανώνουν και συνέδρια με πηχυαίους και παραπλανητικούς - τελικά- τίτλους όπως: «Το μέλλον των θεολογικών σπουδών στην Ελλάδα».

Οσοι από τους έλληνες μαθητές έχουν αναβαπτιστεί στην πνευματική κολυμβήθρα της Ορθόδοξης Εκκλησίας, αποκτούν μια ιδιότητα που ξεπερνά οποιονδήποτε εθνικό, πολιτικό ή άλλο προσδιορισμό και ιδιότητα. Οι περισσότεροι δε από αυτούς έχουν από μικρή ηλικία ορθόδοξες λειτουργικές προσλαμβάνουσες παραστάσεις. Το συνταγματικά κατοχυρωμένο μάθημα των Θρησκευτικών είχε σκοπό και στόχο την ουσιώδη αποκωδικοποίηση των ως άνω δεδομένων. Οι ορθόδοξοι μαθητές έχουν κάθε δικαίωμα να μάθουν ακόμη περισσότερα για το τι τελικά πιστεύουν, πέρα από τις δύο ασθενικές ώρες που προσφέρονται για τη διδασκαλία του προαιρετικού, πλέον, μαθήματος. Αυτό τους το δικαίωμα θίγεται κατάφορα με την προαιρετική επιλογή του Θρησκευτικού μαθήματος, μιας και οι περισσότεροι θα επιλέξουν να αποφύγουν μεθοδευμένα απαξιωμένο Θρησκευτικό μάθημα, αποφορτίζοντας το σχολικό τους πρόγραμμα από κάτι το θεωρούμενο ως περιττό και- τελικά- επιτηδευμένα ασαφές!

Το μοντέλο της παιδείας που εφαρμόζει η ΝΔ, που στην ουσία εχθρεύεται το Θρησκευτικό μάθημα- και ας πάψουν οι «ευσεβείς δεξιοί» να αυταπατώνται- ουσιαστικά θέλει τους νεοέλληνες να θρησκεύονται μηχανικά και όχι να πιστεύουν πραγματικά.

ΝΙΚΟΣ Α. ΔΕΝΑΞΑΣ θεολόγος ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη

Για τον υπουργό Παιδείας

Εμείναμε όλοι οι κάτοικοι του Χιλιομοδίου κατάπληκτοι από την ανίκουστη απόφασή σας να προβίτε σεις ο υπουργοίς της Νέας Δημοκρατίας στο μέγα «έγκλημα» κατά της Ελληνικής Πατρίδος και να κάνετε το μάθημα των Θροποευτικών προσφετικόν! Αυτό θα το περιμέναμε από κάποιο κόμμα αθέων και αντιχρίστων και όχι από ένα κόμμα, που λέει ότι σέρεται την Εκκλησία και τις εθνικές παραδόσεις!

Η πράξη σας αυτή βάζει δυναμικά στάθμα τόσσον εις την Εκκλησία, που ο θεομός της είναι θείος και ακατάλυτος αλλά κατά του ελληνικού έθνους, που με τη βούθεια της Ορθοδόξου Εκκλησίας βγήκε από την τετρακοσίων ετών τουρκαία σκλαβιά αγωνιζόμενο «πρώτον υπέρ πίστεως και δεύτερον υπέρ πατρίδος»!

Φιλοδοξήσατε τη δόξα του Ηρόστρατου! Πάντως μας ανοίξατε τα μάτια και σε μας και σε ολόκληρον τον ελληνικόν λαόν να διερωτηθούμε σοβαρώς: Μήπως δυστυκώς το κυβερνών κόμμα διευθύνεται από σκοτεινές, αντεθνικές και αντιχριστιανικές δυνάμεις; Αν δεν ανακαλέσετε αυτά την απόφαση, τότε η υπόνοιά μας θα μετατραπά σε βεβαιότητα! Τι κρίμα. Όμως ο Θεός είναι πο δυνατός από όλες τις σκοτεινές δυνάμεις! Ο Χριστός τελικά θα νικάσει και θα διαλύσει συντόμως όλους τους εχθρούς Του. (Θυμηθείτε και την περίπτωση... Τζανετάκου!).

Με βαθύτατη θλίψη για τα τεκταινόμενα κατά του έθνους μας.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΟΥΡΟΥΝΗΣ
ΙΕΡΕΥΣ
Χιλιομόδι Κορινθίας